

**Vraag het aan Morya**

## Levenslessen

**Hoe liefdevoller je bent,  
hoe meer geduld je hebt**

“Je kan jezelf enkel overstijgen door meer en dichter bij jezelf te komen. Dit lijkt misschien tegenstrijdig maar dat is het niet. Wanneer je in liefde in je eigen hart gaat en vanuit dat hart liefdevol omgaat met je omgeving, kom je meer in vrede, meer in jezelf en ook meer in het geduld ten opzichte van alles.

Want hoe liefdevoller je bent, hoe meer geduld je zal hebben en hoe meer je de betekenis van groei zal kennen. Groeien is iets wat langzaam en traag gaat. Wanneer je echter met liefde groeit, zal je vlugger groeien en ook wel meer geduld hebben. Daardoor zal je jezelf leren ontdekken op de juiste manier.”

Handwritten signature of M. Morya in blue ink.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 4: Vertrouwen in jezelf”  
(uit hoofdstuk 9: ‘Je kan jezelf realiseren’) © Mayil.com